

BEDHOPPEN



MET  
Michaël Van  
Droogenbroeck



«Journalisten logeren functioneel en goedkoop»

Financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck heeft werkgerelateerd al wat hotelkamers gezien. «Meestal reis ik voor heel korte periodes van één à drie nachten naar het buitenland. De hotels waar ik dan logeer zijn geen luxesorts, maar eerder functionele

overnachtingsmogelijkheden met een bed, een douche en internet. Bovendien liggen ze meestal vlak bij de brandhaard van de actualiteit en zijn ze op toeristisch vlak niet altijd aantrekkelijk.»

«Toch gebeurt het dat ik later naar die plaatsen terugkeer, maar dan in een ander soort logies. Voor mij moet een hotel in de eerste plaats een goede ligging hebben, een warme uitstraling

en het mag niet te groot zijn. Met twee kleine kinderen is het ook belangrijk dat we over een familiekamer kunnen beschikken en dat er een kindvriendelijk culinair aanbod is. Vaak laten mijn vrouw en ik de kinderen eerst eten en gaan wij pas aan tafel wanneer zij al in bed liggen.» Een goede nachtrust is heel belangrijk wanneer je, zoals Michaël, slechts over een paar dagen beschikt om je werk rond te krijgen.

«Ooit was ik voor een reeks voor Canvas met een ploeg in New York en hadden we allemaal enorm last van jetlag. Toen we de derde nacht eindelijk goed in slaap waren geraakt, ging plots het brandalarm af en werd het hotel geëvacueerd. Op blote voeten en in nachtkledij heb ik anderhalf uur buiten staan wachten. Op een rustige nacht heb ik dus moeten wachten tot aan mijn thuiskomst.» (CVI)



Ada Nada in Treiso (Piemonte)



«Piemonte is mijn favoriete plek in Italië, vooral vanwege de prachtige ligging aan de voet van de Alpen en het mooie golvende landschap. De streek is ook een fantastische wijnstreek, bekend door de gerenommeerde nebbiolo-druif. Bovendien is Piemonte ook de bakermat van de 'slow food'. Via mijn schoonouders heb ik Ada Nada ontdekt, een wijnhuis, maar te midden van de wijnvelden heeft gastvrouw Annalisa er een fantastische B&B uitgebouwd. In Ada Nada komt alle goeds van Piemonte samen: het fantastisch uitzicht op de heuvels en de Alpen, de wijnen van Ada Nada binnen handbereik en het Italiaanse temperament van de gastvrouw.» *Ada Nada Agriturismo, Via Ausario 12, 1205 Treiso. Vanaf €65/nacht. www.adanada.it*



St George Lycabettus (Athene)



«Tijdens de eurocrisis ben ik vaak voor het werk naar Athene gereisd. Een hotel voor een journalist moet vooral functioneel (en goedkoop) zijn. We verbleven stevast vlakbij het Syntagma plein, waar zich het Grieks parlement bevindt. Tijdens de zeldzame vrije momenten 's avonds wandel ik dan graag op de Lykavittosheuvel, die hoog boven de stad uitsteekt en vanwaar je niet alleen een prachtig zicht hebt op de stad, maar ook op de zee. Tijdens zo'n wandeling heb ik dit hotel ontdekt. Op het eerste gezicht wat gedateerd, maar heel wat kamers zijn intussen vernieuwd en bieden dat prachtige panorama op de stad en op de heuvel. Wij zijn er eind juni met de zonnewende geweest, een fantastisch moment.» *St George Lycabettus Boutique Hotel, 2 Kleomenous Street 10675 Athene. Vanaf €97. www.sglycabettus.gr*



Château Les Oliviers de Salettes (Charols)



«Dit fantastisch gerenoveerde kasteel ligt in de Franse Drôme. Het hotel en de streek hebben we bij toeval leren kennen, bij een overnachting op doorreis naar de Middellandse Zee. Dat was twee keer tijdens de paasvakantie, op zoek naar de eerste lentezon in het zuiden. Maar daarbij hebben zowel de Drôme als het hotel meteen ons hart veroverd. De kinderen zijn er gek op, want de familiekamers liggen in de torens van het kasteel. Bovendien is er een bijzonder lekker restaurant aan. Jammer genoeg allemaal behoorlijk prijzig.» *Château les Oliviers de Salettes, 1205 Route du Château, 26450 Charols. Vanaf €99,95. www.chateau-lesoliviers.com*



Parkhotel (Den Haag)



«Dit hotel heb ik leren kennen toen ik tien jaar geleden voor 'Terzake' de Nederlandse parlementsverkiezingen volgde en door een overboeking uiteindelijk hier terecht kwam. Sindsdien ga ik er graag ook privé heen, meestal in het weekend tussen kerst en nieuwjaar. Ik hou van Nederland en van Den Haag, en vooral tijdens die bijzondere periode van het jaar.» *Parkhotel, Molenstraat 53, 2513 BJ Den Haag. Vanaf €89. www.parkhoteldenhaag.nl*



Gasthof Waldheim in Martell (Zuid-Tirol)



«Op het eerste gezicht een gasthof zoals je ze in de Alpen met dertien in een dozijn terugvindt, maar voor mij de plek waar ik de vakanties van mijn jeugd doorbracht. Hier heb ik de liefde voor de bergen én voor Zuid-Tirol ontdekt. We zijn er intussen als gezin ook een paar keer met vakantie geweest. Het hotel ligt in Martell, een klein bergdorp aan de Vinschgau vallei. We gebruiken het niet alleen om onze kinderen de liefde voor de bergen bij te brengen, ze hebben er ook leren skiën (hoewel de infrastructuur zich beperkt tot één klein liftje) én het is de ideale plek om Zuid-Tirol te ontdekken. Chef Alexander tovert elke avond ook een verrassend menu bij elkaar en heeft ook een geweldige wijnkelder.» *Hotel Waldheim, St. Maria in der Schmelz 16, 39020 Martell-Vinschgau. Vanaf €45. www.waldheim.info*

Foto's: s' RV, Steven Richardson

MOEDER-DOCHTER ZEILREIS LANGS DE GRIEKSE EILANDEN



De houten tweemaster Naviga 1 ligt voor anker in de kleurrijke haven van Chalki. Foto's: Jakobien Huisman

H

ou je nu eens óp met groeien!?» roept Meryl Streep in een opwelling naar haar filmdochter in 'Mamma Mia!'. Hetzelfde gevoel borrelt soms in mij op als ik naar mijn dochter kijk.

Ze is nu groot genoeg om op eigen wieken de wijde wereld in te vliegen, wat ze binnenkort ook gaat doen. Maar nog één keer trok ze onder moeders vleugels op reis. In de stijl van de musical 'Mamma Mia!', naar de eeuwig pittoreske Griekse eilanden.

JAKOBIEN HUISMAN

Inmiddels heb ik 'Mamma Mia!' wel vier keer gezien en toch springen telkens weer de tranen in mijn ogen bij dat liedje 'Slippin' Through My Fingers'. Hoe hemeltergend Meryl Streep ook zingt, het dóet wat met mijn moederhart. Mijn dochter gaat niet trouwen, zoals Amanda Seyfried in de film, maar ze verlaat in september wel het gezin om in het buitenland te gaan studeren. Voor het zover is, wilde ik nog een keer alleen samen met haar op reis. Bovendien was ze jarig. Een zeiltrip langs de eilanden van de Dodekanesos — die doen denken aan het decor van 'Mamma Mia!' — leek me het perfecte verjaarscadeau.

Honeymooners

We zijn al een dagje op Kos en logeerden voor de gelegenheid in een hotel dat bekendstaat als *couples hotel*. Julia en ik moeten lachen als we eraan denken dat sommige gasten ons misschien voor een koppeltje aanzien. In het luxehotel vindt toevallig een bruiloft plaats. Het pasgetrouwde, zongebruinde koppel en hun familie en vrienden staan op het gazon voor het strand en lachen breed naar een foto-

graaf. Kos is geliefd bij honeymooners. Op onze kamer vinden we een fles gekoelde champagne. We schenken ons zelf een glas in en drinken het op in onze privéjacuzzi. De volgende ochtend staan we uitgerust klaar als de chauffeur ons komt halen om ons naar zeiljacht Naviga, een elegante houten tweemaster van 27 meter te brengen. Naast de vierkoppige crew kunnen er zestien mensen meevaren. We zijn met twaalf — een internationaal gezelschap van Engelsen, Denen, Nederlanders, Belgen en een Schot —, wat iets meer ademruimte geeft, maar mijn ervaring heeft me geleerd dat je zelfs met volle bezetting altijd ergens wel een rustig plekje aan boord vindt.

Turkooizen water

Het ontbijt ontlokt een applausje, zó veel staat er klaar op het achterdek waar ook de lunch en het diner worden geserveerd, telkens aangekondigd door het bescheiden geklingel van een belletje. Je vraagt je af hoe de chef — met de grappige naam Servet — het voor elkaar krijgt: ontbijt, lunch en diner, telkens met verse producten bereid en voor elk wat wils. Het is nog vroeg in de ochtend maar de zon brandt en het kristalheldere turkooizen zeewater biedt instant verkoeling. We nemen ons voor om elke dag te beginnen met een paar baantjes



De kapel boven het dorpje Nikia, op het eiland Nisyros.

Must do's

De Dodekanesos liggen in de oostelijke Aegaeïsche Zee, niet ver van de Turkse kust. Letterlijk betekent het 'twaalf eilanden', maar het zijn er vijftien en nog een honderdtal onbewoonde. Dit moet je doen.



Jakobien en dochter Julia (19), met op de achtergrond het schilderachtige eiland Symi.

# Mamma Mia! wat een vakantie!

rond de boot. Het fijne is dat er niets moet aan boord. Wie geen zin heeft in een wandeling of fietstocht op de eilandjes die we aandoen, blijft lekker in de zon luieren op het dek. Julia wil zoveel mogelijk zien, dus trekken we er telkens als we aanleggen op uit. We bezoeken de vulkaan op Nisyros, fietsen door de wijngaarden op Kos, verdwalen tussen de pastelkleurige huizen op Symi en verbroederen met oude vissers, en ontdekken de beste retsina op Chalki.

## 'White night'

Zeven dagen relaxen op een paar vierkante meter strak geboend houten dek, ons door de wind laten meevoeren langs de ongerepte turkooizen kust en op avontuur gaan in witgekalkte Griekse eilanddorpjes blijkt de perfecte formule voor een reis met mijn dochter. We genieten! Er is deze week maar één avond gepland en dat is de 'white night', een feestje op uitnodiging van de kapitein waarvoor de crew letterlijk overboord

gaat. In een verlaten baaitje gaat het meubilair van de Naviga aan wal, tezamen met schotels heerlijke Griekse gerechten zoals dolmadaki, tzatziki, Turkse börek (die chef Servet ons die middag tijdens een workshop heeft leren maken!) en verse vis. Kaarslicht en kusjes maken de lounge af. De in het wit geklede gasten gaan in de dingey van boord voor een uniek strandfeestje. Het is het hoogtepunt van de reis. Aan het einde van de maaltijd komt er uit de keuken een taart met kaarsjes en wordt er gezongen: zelfs aan Julia's verjaardag is gedacht! Negentien jaar en klaar om uit te vliegen. Maar net zoals de film volgen de zomer een vervolg krijgt ('Mamma Mia, Here We Go Again!'), vinden Julia en ik dat onze reis een sequel verdient.



Een dingey brengt ons van het Panormitis-klooster, ten zuiden van Symi, naar het zeiljacht.

## PRAKTISCH

**ERHEEN TUI** vliegt dagelijks van Brussel naar Kos vanaf 49,99 euro enkele reis. [www.tuifly.be](http://www.tuifly.be)

## LOGEREN OP KOS

Wij logeerden in twee TUI 'adults only' hotels. Vanaf 16 jaar ben je welkom in de luxe oase van Sensimar Oceanis Beach (in Psalidi, ten oosten van Kos Stad) en in Sensimar Palazzo Del Mare (in Marmari, ten westen van Kos Stad). Beide hotels zijn rustig, liggen direct aan een lang zandstrand en hebben ruime zwembaden (Oceanis heeft zelfs twee zoutwaterbaden en de junior suites beschikken over een privé-zwembadje of een jacuzzi. Palazzo Del Mare beschikt over maar liefst 4.500 m<sup>2</sup> aan zwembaden). Een last-minute in Sensimar Oceanis Beach hotel kost 899 euro p.p. all-in in juli en augustus. [www.tui.be](http://www.tui.be)

**ONDER ZEIL VANAF KOS** Bij het speciale Mamma Mia!-zeilarrangement met vaarroute langs de Griekse eilandjes bij ScicSailing vaart dochter (of zoon) mee voor half geld! Deze aanbieding houdt in: zeilcruise met accommodatie aan boord + ontbijt/lunch/vijf diners, snacks tussendoor en alle (alcoholische) drankjes aan boord voor jou en voor één dochter (of zoon) 25% korting, voor tweede dochter (of zoon) 25% korting. Niet inbegrepen zijn je vlucht, transfers en eventuele excursies en/of toeslag Griekenland. Aanbieding geldig t.e.m. september 2017, niet te combineren met andere aanbiedingen. Het vaarseizoen loopt van midden maart tot eind oktober. [info@scicsailing.eu](mailto:info@scicsailing.eu) [www.scicsailing.eu](http://www.scicsailing.eu) (onder vermelding van 'Mamma Mia!')

## op de Dodekanesos

### Chalki

Met slechts 28 km<sup>2</sup> is dit het kleinste bewoonde eilandje van de Dodekanesos. Als je het in één woord moet omschrijven, zou het 'chill' zijn. Hier wonen permanent maar 330 mensen. De crèmekleurige kerk, Agios Nikolaos, pronkt wel met de hoogste klokkentoren van de archipel. Dit satellieteilandje is de ideale daguitstap vanuit Rhodos. Het heeft maar één dorpje, Nimborio, dat je hart doet overslaan door zijn fleurige havenhuizen en fotogenieke vissers met felblauwe ogen. Chalki heeft als bijnaam 'Eiland van de Vrede en Vriendschap' en de mensen hebben hier nog tijd voor een praatje. Bezoek het kleine folkoremuseum in Nimborio, dat ingericht is als een 'traditioneel eilandhuisje' en drink een retsina, de lokale witte wijn van Rhodos, op een van de vele terrasjes langs de kade.

### Nisyros

Gids Anna neemt ons mee naar Polivotis, de slapende reus die het eiland in de geschiedenis al een paar keer heeft doen daveren. We dalen af in de enorme krater van de enige actieve Griekse vulkaan, waar het naar zwavel ruikt en er stoom opstijgt uit de bodem. Daarna neemt ze ons mee naar het gehuchtje Nikia met zijn frequent gefotografeerde pleintje Porta. Vanaf het met strandkiezels ingelegde plein leidt een trap naar het bordes van de kerk van de Verschijning van de Heilige Maagd, een van de mooiste kerken van Griekenland. De blauwe koepel van Panagia Kira torent hoog boven het gehuchtje uit. Als we naar de top klauteren, voelen we ons even Meryl Streep en Amanda Seyfried uit 'Mamma Mia!' Gids: [NisyrianTravel\(kogigas@hotmail.com\)ofmail Anna\(annacharto@yahoo.gr\)](mailto:NisyrianTravel(kogigas@hotmail.com)ofmail Anna(annacharto@yahoo.gr)).

### Symi

Dit schilderachtige, voormalige sponzenduikerseiland was van 1923 tot 1943 in Italiaanse handen en dat merk je aan de bergwanden vol zoetstokkleurige, neoklassieke herenhuizen. Ga iets drinken bij Michail op het miniterrasje (slechts drie tafeltjes aan de waterrand) van Tsati Bar, de coolste bar van Symi, om van de zonsondergang te genieten en het prachtige uitzicht op Yialos (de haven). Voor de beroemde 'Symi shrimps' moet je naar restaurant Mythos, voor gyros en souvlaki naar restaurant Manos. Maar dé eettip is restaurant Tholos. Soms moet je hier een dag van tevoren boeken omdat het bijna altijd vol zit. Maar je eet er tussen de locals en dát is wat wij willen!

### Kos

Huur een fiets bij Escape Rentals (Vasileos Georgiou 11 of check op Facebook) en vraag naar George als wielergids. Een vaste stop op zijn route is de eerste geneezingstempel ter wereld waar Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde die geboren werd op Kos, opgeleid werd tot geneesheer. De zes eeuwen oude site ligt aan de bron van een rivier en voelt met zijn door rijen cipressen omgeven ruïnes nog altijd sereen en heilig aan. We houden ook halt bij de wijngaarden en de bodega van Hatziemmanouil waar we de beroemde Malagouzia, de witte wijn van Kos, proeven en kopen als souvenir voor het thuisfront. [www.hatziemmanouil.gr](http://www.hatziemmanouil.gr)